



50.9173

When to call:
Printed in USA



Bij U, mijn hoogste goed, mijn God,
bij U ben ik geborgen. (Ps. 73)

CHRISTINA ALEIDA ARLER
weduwe van
ADRIAAN METTERNICH

werd geboren in Oldenzaal 3 mei 1907,
zij stierf in Ootmarsum 7 december 1981.
Bij haar uitvaart op 10 december d.a.v.
hebben wij God dank gebracht voor haar
leven te midden van ons en haar aanbe-
volen in Gods liefdevolle barmhartigheid.
Daarna hebben we afscheid van haar ge-
nomen in het crematorium te Usselo.

Heel plotseling is moeder van ons heen-
gegaan. Ze is altijd een lieve en goede
moeder voor ons geweest en voor vader
een zorgzame vrouw. Ook anderen hielp
ze waar dit nodig was. Tijdens haar ver-
blijf in Huize Franciscus was ze voor
haar medebewoners een goede vriendin.
Altijd was ze bezig en als ze hulp kon
bieden deed ze dit met toewijding en op-
gewektheid.

Wij, kinderen en kleinkinderen en allen
die haar gekend hebben zullen haar altijd
dankbaar blijven voor alles wat zij met
zoveel liefde en zorg voor ons heeft ge-
daan en wij zullen haar voorbeeld nooit
vergeten.

Moge onze gebeden en gedachten haar
blijvend vergezellen.