





In Uw gebeden en H.H. Missen bevelen wij U
aan

Geert Hendrik Arling

echtgenoot van Maria Catharina Wesseling

geboren 25 sept. 1899 te Barger-Compascuum.
Bij een noodlottig ongeval liet hij op 26 juni 1960
het leven; kreeg de zalving met H. Olie en op
30 juni d.a.v. werd zijn lichaam, in afwachting van
de glorievolle verrijzenis, ter ruste gelegd op het
parochie-kerkhof te Klazienaveen.

Wij weten, dat Jezus door Zijn leven, Zijn dood
en verrijzenis voor ons het eeuwig leven heeft ver-
diend. Daarom mogen wij, vol geloof, bij deze
plotselinge dood, bidden: Heer, ontvang Uw dienaar
in de plaats van behoud, die hij van Uw barmhar-
tigheid hoopt te verkrijgen. Hij moge dan ook al
gezondigd hebben, het geloof in de Vader, de
Zoon en de H. Geest heeft hij bewaard. Wij bid-
den U, Heer, vergeet zijn zonden en onwetendhe-
den, wees hem volgens Uw grote barmhartigheid
gedachtig in de luister van Uw heerlijkheid. Neem,
Heer, Uw dienaar op in Uw koninkrijk.

De allergoedertierenste Maagd en Moeder Gods
Maria, de liefdevolle troosteres van de bedroefden,
bevele aan haar Zoon de ziel van deze dienaar aan,
opdat hij, krachtens deze moederlijke tussenkomst
en door Haar geleid, het vurig begeerde verblijf
van het hemels Vaderland moge binnengaan.

Vrouw en kinderen, vaarwel, wij hopen elkaar weer
te zien in het eeuwig leven.

MIJN JEZUS BARMHARTIGHEID.

DAT HIJ RUSTE IN VREDE.