



BID VOOR DE ZIEL VAN ZALIGER

Antonius Gerardus Arnts

echtgenoot van

Johanna Maria Bach.

Geboren te Leiden 16 maart 1872, overleed hij, voorzien van de H. Sacramenten te Zevenaar 1 april 1961. Zijn lichaam werd 5 april te ruste gelegd op het r.-k. kerkhof te Pannerden, in afwachting van de blijde dag der verrijzenis.

Een goed en rechtvaardig mens is van ons heengegaan, een man van groot geloof, een trouwe levensgezel voor zijn echtgenote. Eenieder bewonderde zijn ijver en grote werklust tot op zijn hoge leeftijd.

God heeft hem hier op aarde al beloond met een gezegende ouderdom; nu wacht hem het eeuwig loon van de goede en getrouwe knecht.

In blijde overgave ontving hij de Laatste H. Sacramenten. Met de Heer heeft hij zonder klagen meegeleden in de Heilige Week, waarin wij Christus' Lijden herdachten. Op de Stille Zaterdag voor Pasen heeft de Heer hem opgeroepen en toen de blijde klanken der Paasklokken over ter wereld Christus' Verrijzenis gingen verkondigen heeft de Heer hem tot Zich genomen om hem te doen binnengaan in de glorie van Zijn Verrijzenis.

Dierbare echtgenote, wees niet bedroefd om mijn heengaan. Wij bidden voor elkaar. Eens zien we elkaar weder in de vreugde van Gods eeuwige Woning.

Mijn Jezus barmhartigheid.

H. Maria, toon U ook nu een goede Moeder voor hem.

ONZE VADER — WEES GEGROET