



*groot was je inzet voor alles
moge deze verder leven in ons*



Dankbare herinnering aan

**Grada Arnts
(Grada Jacoba)**

weduwe van

Hendrik Derksen

Zij werd op 3 juli 1915 geboren te Kilder. Trouwde op 29 oktober 1942 te Doetinchem en overleed aldaar op 12 januari 1995.

Op 16 januari hebben wij afscheid van haar genomen in de parochiekerk van St. Martinus te Wijnbergen, waarna de begrafenis plaats vond.

Wij hebben mama in onze herinnering als een hardwerkende en lieve vrouw.

Zij is als 14-jarige als dienstmeisje bij de familie Leuwerink gekomen. Ook na haar trouwen bleef ze met papa bij de familie Leuwerink wonen.

Ze was altijd liefdevol voor papa en zorgzaam voor haar negen kinderen, ze plaatste zich altijd op de achtergrond.

Vrij vroeg verloor zij papa en zorgde niet alleen voor haar kinderen maar verpleegde ook Ome Willem, die de leeftijd van 100 jaar mocht bereiken.

Kort daarop kreeg zij een lichte hersenbloeding, waarop ze de geplande reis naar Amerika niet kon maken.

Na een spoedig herstel is haar wens toch nog in vervulling gegaan en heeft ze haar familieleden in Amerika kunnen ontmoeten.

Ze was erg trots op haar kleinkinderen en achterkleinkinderen.

Ook was ze een trouw lid van verenigingen. Als er iets te doen was van de schutterij kon ze daar intens van genieten, want er speelden enkele van haar kleinkinderen in mee.

De hele week had ze tijd, maar de donderdagmiddag was voor de bejaardensoos. Ze maakte ook tijd voor uitjes met de vrouwenbond.

De laatste twee jaar kon ze niet overal meer heen, maar toonde toch haar belangstelling voor iedereen.

Goede God, laat haar nu thuis zijn in Uw liefde en geef ons de kracht te leven naar haar voorbeeld, het goede uit haar leven dankbaar mee te nemen op onze weg verder.

Hartelijk dank voor uw medeleven en belangstelling.

Kinderen Derksen
Klein- en achterkleinkinderen.