

Berdina Maria
-Thijssen - Arts



Hij voert mij naar wateren,
waar ik kan rusten;
Hij verkwikt mijn ziel.

Ps 22, 2-3

Ter herinnering aan

Berdina Maria Thijssen-Arts

weduwe van
H. A. Thijssen

geboren te Wamel 3 januari 1912,
en overleden aldaar op 2 juni 1970.

Op het moment dat haar zorgvolle leven verdiende meer glans te krijgen, is zij onbegrijpelijk vroeg van ons weggegaan.

Ieder die haar heeft gekend, zal met ons het diepe gemis beseffen.

Wij zullen proberen haar levensstijl, waarvan wij de grootheid nu zo goed ervaren, over te nemen en haar werk voort te zetten.