





Ter herinnering aan

LIET AUSEMS

Geboren te Zaandam
op 24 mei 1935 en overleden
te 's-Hertogenbosch op
9 september 1991.

Je moet in je leven af en toe kunnen rekenen op iemand die zich werkelijk met hart en ziel om je bekomert. Zo iemand was jij, Liet.

Voor je vader was je jarenlang een onontbeerlijke steun. Voor je broers maakte je toen van een huis een thuis. Voor je schoonzussen had je een warm en liefdevol onthaal. Voor je neven en nichten was je een heel bijzondere tante. Voor An was je meer dan een maatje.

Wat begon met boeken uitlenen in het schuurtje, groeide uit tot een echte bibliotheek. Zorg in je vrije tijd voor oude:en werd uiteindelijk een fulltime zorg voor thuis- en daklozen, en dag en nacht paraat zijn voor de Sint Vincentiusvereniging. Steeds was je, jezelf volkomen wegcijferend, de stuwende kracht. Met een inspirerende vanzelfsprekendheid was je altijd in de weer voor de ander.

Poespas en opsmuk waren aan jou niet besteed, voor jou telde alleen wat werkelijk belangrijk was. Klagen deed je nooit. Je had je naasten oneindig meer lief dan jezelf.

Stil en onopvallend heb je ons nu plotseling verlaten, je was er klaar voor. Je leven was goed. Je was een voorbeeld.

Lieve Liet, tante Lietje, juffrouw Liet, bedankt voor alles.