



* 14 - 03 - 1925

† 30 - 10 - 2008

In liefdevolle herinnering aan

Jan Jozef Averdijk

" De Streesbaas "

Hij werd op 14 maart 1925 geboren te Zeldam.

Op donderdag 30 oktober 2008 overleed hij, gesterkt door het H. Sacrament der Zieken.

Op dinsdag 4 november 2008 hebben wij hem na de plechtig gezongen uitvaart te rusten gelegd op het R.K. Kerkhof aan de Disselsweg te Enter.

Jan groeide op als 4^{de} kind in een gezin van 8 kinderen. Vanaf zijn jeugd heeft hij hard gewerkt. Eerst als knecht bij de boer en later bij Haverkate in Goor, waar hij 55 jaar gewerkt heeft. Toen hij 21 jaar oud was, moest hij zijn dienstplicht vervullen in Indië voor een periode van 4 jaar.

Een periode waar hij met ons nooit over praatte. Op 9 september 1954 trouwde hij met Jo, die hij op handen heeft gedragen.

Samen kregen zij 4 dochters. Voor hen was hij een lieve en zorgzame echtgenoot en vader.

Hij was een bescheiden man. Hij was niet zo voor nieuwe dingen, maar als wij het graag wilden dan kwam het er.

De aanhang was ook van harte welkom. Voor de 13 kleinkinderen had hij alles over en hij was trots op hen. Als hij over hen vertelde dan twinkelden zijn ogen.

Toen hij na zijn arbeidzaam leven thuis kwam, was er nog meer tijd voor de bloemen- en groentetuin, waar alle dochters vaak wat van meekregen.

Tot het laatst toe was hij geïnteresseerd in wat er rondom het huis en met zijn familie gebeurde. Het laatste jaar liet zijn gezondheid hem echter steeds meer in de steek.

Toen hij ziek werd, is hij liefdevol verzorgd door zijn vrouw Jo. Hij klaagde nooit, maar zei héél vaak: 'Jo, wat hej 'n waark met mie'.

Met het accepteren dat hij steeds minder kon, had hij zeer veel problemen, zelfs meer dan met het accepteren van zijn ziekte.

Het geloof nam een belangrijke plaats in, in zijn leven. Vol vertrouwen geven wij hem dan ook uit handen.

Jan rust in vrede.

Voor de vele blijken van medeleven die wij mochten ontvangen tijdens de ziekte en na het overlijden van mijn lieve man, onze vader en opa zijn wij u allen heel erg dankbaar. Het was voor ons een grote steun.

Jo Averdijk - Essink
Kinderen en kleinkinderen