



Wees goed voor elkaar
vergeet mij niet.

In liefdevolle herinnering aan
Antonius Johannes Averdonk

Toon

echtgenoot van
Gerda Averdonk-Klein Tank
vader en schoonvader van
Hemmie en Frieda
Hans en Gretha
opa van
Bianca en Sjors

Hij werd geboren op 23 maart 1923 te Zevenaar en is overleden op 13 augustus 1998 te Groenlo. Hij groeide op als oudste in een gezin met nog 3 broers en 3 zussen. Na een leven van hard werken en nu genietend van z'n vrije tijd, is pa overleden op de manier die hij graag wilde, zonder ziekbed. Zijn gezondheid heeft hem toch veel beperkingen opgelegd in z'n doen en laten maar zijn ijzeren en eigen wil gaven hem de moed om steeds weer door te gaan. Daardoor was hij niet altijd even gemakkelijk voor zichzelf en voor anderen. Maar ondanks dat was hij iemand die tot op het laatste moment bezig bleef en kon genieten van de kleine dingen

van het leven en de dingen van de dag. Elke dag was er weer één voor hem. Ook zijn kleinkinderen Bianca en Sjors brachten hem veel vreugde en geluk. Z'n levensloop kenmerkte zich door de dingen die hij gedaan heeft, het had meestal wel iets met auto's of vervoer te maken. Ook na zijn periode als eigen ondernemer is hij belangstelling hiervoor blijven houden. Even naar Hemmie naar de garage, waar hij zo trots op was. Zijn levenswerk wordt daar toch voortgezet.

Hans ophalen in Winterswijk, genieten van de verhalen waar hij overal weer was geweest. Zijn "ophaalmaatje". Zijn liefde voor ons allemaal uitte hij niet in woorden maar in kleine dingen. Bedroefd nemen we afscheid van pa, maar we zijn dankbaar voor alles wat hij voor ons heeft gedaan en heeft betekend.

Wij willen U hartelijk dank zeggen voor uw medeleven na het overlijden van mijn lieve man, onze vader en opa.

Fam. Averdonk