



*in de stilte ervaren we je 'zijn
blijf ons nabij ...*



Dankbare herinnering aan

Aleida Euphemia Theresia Aveskamp

weduwe van

JOHANNES ALBERTUS RAKERS

Op 28 september 1926 is ze geboren in De Lutte en ze is op 2 september 1993 overleden, na het ontvangen van het Sacrament der Zieken, in het ziekenhuis van Oldenzaal in het bijzijn van haar kinderen. Dinsdag 7 september hebben we tijdens de uitvaartplechtigheid in de St. Nicolaaskerk afscheid van haar genomen, waarna we haar bij haar man en onze vader te ruste hebben gelegd op de r.k. begraafplaats te Denekamp.

Zo kort na het overlijden van onze vader, moeten we afscheid nemen van onze lieve en zorgzame moeder, oma en dochter. Het is onvoorstelbaar en zorgt voor veel verdriet dat we nu onze beide ouders moeten missen.

De plaats die ze in ons leven innamen lijkt zo leeg nu ook moeder niet meer in ons midden is.

We zullen moeders liefde voor bloemen en planten gaan missen, haar aanwezigheid thuis, als de moeder waarmee je altijd gezellig praten kon. Dat uitte ze ook aan anderen, voor wie ze altijd belangstelling en een goed woord over had. We zullen haar huis missen, waar ze altijd alles netjes wilde hebben, waar ze haar zorgzaamheid en liefde toonde, aan vader, aan ons, kinderen en haar kleinkinderen.

Bijna 38 jaar lang is ze gehuwd geweest. Ze was innig verbonden met vader, bijna alles deden ze samen met elkaar. Ze vond het dan ook moeilijk toen vader overleed, ze voelde zich zo alleen zonder hem.

Ondanks haar sterke wil om te leven, heeft ze haar leven nu moeten loslaten. Wij willen hopen en geloven, dat onze moeder, oma en dochter, nu met vader verenigd is, in Gods nabijheid. De kracht die zij van boven vroeg, in gebed tijdens haar ziekte moge ons sterken en de herinnering aan haar levend houden.

Voor uw belangstelling en medeleven betoond na het overlijden van onze lieve en zorgzame moeder, oma en dochter, betuigen wij U onze oprechte dank.

De familie