





Ter herinnering aan

Bernardus Gerardus Joseph Aveskamp

Geboren te Denekamp op 24 maart 1931
Overleden te Enschede op 1 april 2005.

Na de Uitvaartviering op dinsdag 5 april hebben we Bernard begeleid naar zijn laatste rustplaats op het R.K. kerkhof van de Sint Nicolaasparochie te Denekamp.

Bernard werd geboren als oudsta van zes kinderen in het gezin Aveskamp, dat woonde in een boerderij buiten het dorp bij de ijsbaan. Na het doorlopen van de klassen van de jongensschool vond Bernard werk bij noaber 'Derkman'. Na de oorlog kon hij werk krijgen bij de houtzagerij van Dissel op het Singraven. Toen er in de bouw steeds meer werkrachten gevraagd werden, ging hij met zijn broer Jan mee naar aanemmar Olde Rikkert in De Lutte. Door een ongeval op het werk kwam hij in de wao terecht en werd hij afgekeurd voor het werk in de bouw. Sinds die tijd was hij altijd rondom de boerderij te vinden. De bebouwing van het dorp rukte op naar hun erf. De ijsbaan werd verbeterd waar

Bernard met genoeg van genoot. Regelmatig kwam hij een praatje maken met de mensen van de ijsclub. De tennisbaan met de kantine had ook een grote aantrekkingskracht op Bernard. Hij mocht er graag een praatje komen maken.

Toen zijn broer Jan op zich zelf ging wonen nam Bernard zijn plaats voor het raam over. Daar genoot hij van het voorbijkomen van de mensen die het dorp in en uit gingen, van de kinderen die naar de school en de sportzaal gingen, van de mensen die met kinderen en kleinkinderen op "het Goor" de eendjes kwamen voeren. Als hij bekenden langs zag komen, ging hij naar buiten om een praatje te maken. Bernard mocht graag mensen om zich heen.

Door een sterk teruglopende gezondheid moest Bernard meerdere keren opgenomen worden in het ziekenhuis. Omdat hij niet meer in de kerk kon komen, volgde hij trouw elke zondag de kerkdiensten op de televisie. Daarbij ontving hij regelmatig de Communie, zoals onlangs op Paasmorgen. In de loop van de week daarna ging zijn gezondheid weer zodanig achteruit, dat hij opnieuw moest worden opgenomen in het ziekenhuis. Na het ontvangen van het Sacrament der Zieken op donderdagavond is hij vrijdagavond 1 april ingeslapen.

Voor uw belangstelling tijdens zijn ziekte en na het overlijden van onze broer en zwager Bernard zeggen wij u hartelijk dank.

Fam. Aveskamp