





In dankbaarheid gedenken wij hoe in ons
midden heeft geleefd

Franciscus Jozef Aveskamp

echtgenoot van

GESINA JOHANNA NIEUWEWEME

eerder van

GEERTRUIDA CHRISTINA KOOPMAN

Hij werd geboren op 28 maart 1919 te Ootmarsum. Nog voorzien van het H. Oliesel overleed hij op 25 juni 1987. Wij hebben zijn lichaam te ruste gelegd op 29 juni op het r.k. kerkhof te Ootmarsum.

Vrij onverwacht maar niet onvoorbereid is Pa van ons heengegaan. In onze herinnering zal hij blijven voortleven als een man die gelovig en bescheiden door het leven ging.

Spaarzaam met woorden, maar des te meer nadenkend en diep gelovig van hart.

Ondanks dat tegenslagen, verdriet en teleurstellingen hem niet gespaard zijn gebleven was hij een tevreden mens, die nooit klaagde.

Hij heeft gewerkt zolang hij kon en was altijd even zorgzaam voor zijn vrouw en

kinderen en beleefde veel plezier aan zijn kleinkinderen.

Het meest voelde hij zich op zijn gemak in zijn eigen omgeving, vooral buiten in de tuin, waar hij tot aan zijn laatste uren verbleef.

Lieve Pa, hartelijk dank voor alles wat je voor Ma en ons hebt gedaan, we zullen je nog heel erg missen.

Voor de vele blijken van medeleven danken wij u hartelijk.

G. J. Aveskamp - Nieuweweme
Kinderen en kleinkinderen

Ootmarsum, juni 1987
Vasserweg 12