





In dankbare herinnering aan
Geertruida Maria Aveskamp

sinds 5 juli 1988 weduwe van
Gradus Johannes Pierik

Zij werd geboren in de buurtschap „Mekkelhorst“ in Beuningen op 12 maart 1901 en overleed na het ontvangen van het Sacrament der Zieken in het Verpleeghuis „Oldenhove“ op 11 november 1991. We hadden onze moeder en oma 16 november voor het laatst in ons midden tijdens de viering van de H. Eucharistie en hebben haar daarna bij vader begraven op het kerkhof van de St. Nicolaasparochie te Denekamp.

Hoogbejaard is Trui Pierik in vrede en overgave aan God van ons heengegaan. Haar leven is getekend geweest door eenvoud, tevredenheid en grote dienstbaarheid. Aan de Kampstieweg hebben vader en moeder in een liefdevol en trouw huwelijk gewerkt en gezorgd voor hun gezin. Daarna hebben ze samen vele jaren mogen genieten van een welverdiende levensavond.

Het was voor moeder dan ook een zware slag toen vader in 1988 vrij plotseling haar en ons is voorgegaan naar een nieuw en eeuwig leven bij God.

Toch klaagde ze niet over dit grote verlies. In stilte droeg ze dit kruis. Gelukkig waren de kinderen en kleinkinderen haar toeverlaat.

Vanuit haar stoel genoot ze van de mooie bloemen en planten op de vensterbank voor het raam en volgde ze het leven langs het kanaal. Ze bad er haar rozenhoedje en volgde via de kerkradio de Eucharistievieringen in de parochiekerk.

Iedere eerste vrijdag ontving ze de H. Communie. Het was voor haar een hoogtepunt in haar rustige levensgang.

Nu is ze weer bij vader. Dankbaar blijven we hen gedenken. Veel goeds hebben we van hen ontvangen. Dat willen we bewaren en aan elkaar doorgeven. Wij zijn het aan hen verplicht.

Rust in vrede.

Moeder Maria, behoud ons in uw bescherming.

Voor uw belangstelling en medeleven betoond na het overlijden van onze zorgzame moeder, schoonmoeder en oma betuigen wij U onze oprechte dank.

Familie Pierik