



Groen-Venlo

2000/3



Gedenk in uw gebed en bewaar in uw herinnering

Gerardus Aveskamp

sinds 25 november 1982 weduwnaar van
JOHANNA GEZINA BROOKHUIS

Hij werd geboren te Losser (Lutterzand) op 1 oktober 1897 en overleed na het ontvangen van het sacrament der zieken op het feest van Driekoningen, 6 januari 1990. Na de Requiem-mis is hij 10 januari begraven bij moeder op het kerkhof van de St. Nicolaasparochie te Denekamp.

Op zeer hoge leeftijd is vader in vrede van ons heengegaan. Een sterke man naar lichaam en geest.

Vader was van een generatie, die hard werken en sober leven vanzelfsprekend vond. In een economisch en sociaal slechte tijd probeerde hij op deze manier voor zijn geliefd gezin op te komen.

Meer dan 25 jaar was hij melkrijder van de zuivelfabriek „De Volharding”. In de overige tijd ging hij met zijn paard hand- en spandiensten verrichten bij verschillende dorpsbewoners, met name rond de kerk.

Het heeft vader pijn gedaan, toen moeder in 1976 werd opgenomen in het verpleeghuis „Gerardus Majella”.

Moeder herstelde daar gelukkig zover dat ze in 1978 samen gingen wonen in het Verzorgingshuis van dezelfde stichting. Helaas was dit van korte duur.

Naast het gemis van onze ouders zijn we vooral dankbaar dat ze zolang bij ons zijn geweest. We hebben hun 40 en 50 jarig huwelijk mee mogen vieren. Vooral zullen ze in onze herinnering blijven voortleven als eenvoudige maar diep gelovige ouders met een grote plichtsbeachtig en liefde voor de kerk.

We bidden dat vader en moeder nu voor altijd bij God thuis mogen zijn en daar met ons verbonden blijven door de liefde, die nooit kan sterven.

Maria, Moeder, van Altijddurende Bijstand,
bid voor ons.

Voor uw deelneming ondervonden na het overlijden van onze zorgzame vader en schoonvader, betuigen wij U onze oprechte dank.

Familie Aveskamp