





Ter dankbare herinnering aan
GESIENA JOHANNA AVESKAMP

Geboren te Ootmarsum 8 juli 1911. Na voorzien te zijn van de Zalving der Zieken, overleed zij, na een welbesteed leven op 20 februari 1983. Zij werd begraven op 25 februari op het r.k. kerkhof te Ootmarsum.

Arbeidzaam en zorgzaam heeft zij geleefd. Zij heeft gewerkt zolang haar krachten het toelieten. Met dankbaarheid willen wij op het leven van haar terugzien. Zij was een vrouw, die erg tevreden, zorgzaam en goed was.

Nergens was zij liever dan thuis. Zij hield van gezelligheid en ondanks haar leeftijd was zij nog steeds geïnteresseerd in de natuur, haar familie en kennissen. Heer geef haar de eeuwige rust die zij verdiend. Het eeuwige licht waarnaar zij heeft uitgezien en de eeuwige vrede waarnaar zij verlangde.

Wij danken u hartelijk voor uw belangstelling en deelneming bij het heengaan van onze lieve zus, schoonzus en tante

Uit aller naam:
Familie Aveskamp
en huisgenoten