



Herman 2





Dankbare herinnering aan

Gradus Johannes Aveskamp

echtgenoot van

Johanna Geertruida Golbach

Hij werd geboren te Denekamp op 17 februari 1912 en overleed, na het ontvangen van het Sacrament der Zieken, thuis aan de Sombeekweg op 5 december 1994. We hadden hem 8 december, het hoogfeest van Maria Onbevlekt Ontvangen, voor het laatst in ons midden tijdens de viering van de H. Eucharistie en hebben hem daarna begraven op het kerkhof van de St. Nicolaasparochie te Denekamp.

Na een welbesteed leven vol zorg voor zijn geliefd gezin is Gradus Aveskamp in rust en overgave overleden. Biddend hebben wij hem onder tranen uit handen gegeven in het vaste vertrouwen dat God hem binnengeleid heeft in zijn Rijk. Jezus, in wie hij steeds al zijn vertrouwen heeft gesteld, is voor hem nu de Verrijzenis en het leven. Dit geloof neemt onze droefheid niet weg, maar geeft er wel betekenis en inhoud aan. Het meest zal hij gemist worden bij moeder. 47 Jaar waren vader en moeder met elkaar getrouwd; lief en leed met elkaar gedeeld en zo innig met elkaar verbonden, dat zij niet langer twee, maar

één met elkaar geworden waren.

De kinderen zullen de lege plaats van vader voelen. Hij is een strenge vader geweest en kon toch moeilijk neen zeggen. Zij waren hem alles en kon met gepaste trots over hen spreken. De kleinkinderen zullen hem blijven herinneren als een lieve en leuke opa. Ook in de familie zal zijn heengaan gevoeld worden. Gerard Aveskamp was van een generatie, die hard werken en sober leven van jongsafaan is bijgebracht. Naast het werken op zijn boerderijtje was hij 26 jaar chauffeur bij touringcarbedrijf Snoeijsink en daarna werkzaam bij poelier Weustink-ter Brake.

In 1992 werd hij nog gehuldigd door de A.B.T.B. vanwege zijn 50-jarig lidmaatschap. Het leven was hem dierbaar en tot het laatst probeerde hij hier midden in te staan. Een kwaadaardige ziekte van ruim een jaar heeft het hem daarbij niet gemakkelijk gemaakt. Graag was hij bij ons gebleven, maar wij geloven dat hem nu een nieuw en onvergankelijk leven is geschonken.

Gerard Aveskamp deelt nu in het eeuwige Licht, dat met Kerstmis weer onder ons wil schijnen. Moge dit Licht hem verlichten in eeuwigheid. Maria, Moeder van Kevelaar, wees onze voorpraak.

Voor uw deelneming en medeleven ondervonden tijdens zijn ziekte en na het overlijden van mijn lieve man, onze zorgzame vader, schoonvader en opa betuigen wij U onze oprechte dank.

Familie Aveskamp.