



*Leer mij
hoe ik Uw wil
volbrengen moet
want Gij zijt toch
mijn God.*

Ps 143



„Onrustig is ons hart, o Heer.
tot het rust in U". (Augustinus)

In ons gebed en onze herinnering gedenken
wij dankbaar

Hendrikus Johannes Aveskamp

echtgenoot van

Bernardina Maria Ottenhof.

Hij werd geboren te Denekamp 27 april 1919 en overleed vrij plotseling in het r.k. ziekenhuis te Oldenzaal 31 januari 1987. Na de Eucharistieviering ten afscheid werd hij begraven op het kerkhof van de St. Nicolaasparochie te Denekamp 5 februari 1987.

Henny Aveskamp heeft het niet gemakkelijk gehad in zijn leven. Z'n karakter en jarenlange ziekte waren oorzaak dat hij moeilijk de mooie kanten van het leven kon zien. Toch hunkerde hij diep in zijn hart naar meevoelen en meeleven. Wanneer het lukte hem in dit verlangen te ontmoeten, kwam zijn goede aard naar boven. Hij was dan dankbaar.

In zijn huwelijk is zijn vrouw steeds zijn grote steun geweest. 34 Jaar hebben ze samen lief en leed gedeeld. Daarom zal hij gemist worden.

Moge hij de rust, die hij hier zo moeilijk kon vinden, nu voor altijd gevonden hebben bij God, die hem een volheid van leven zal geven, waar wij ons hier geen voorstelling van kunnen maken. Deze vreugde gunnen wij hem van harte, het komt hem toe.

Rust in vrede en blijf met ons, je vrouw, kinderen en kleinkinderen verbonden door de band van de liefde, die nooit sterven kan.

Voor uw deelneming ondervonden na het overlijden van mijn beminde echtgenoot, onze zorgzame vader, behuudvader en opa, betuigen wij u onze oprechte dank.

Familie Aveskamp - Ottenhof

Denekamp, februari 1987

J. Benneker, koster, Denekamp