





- *Nooit klagend, nooit vragend,  
ben je uit onze handen gegleden  
Maar in ons hart houden wij je vast.*

Dankbare herinnering aan

**Hennie Aveskamp**

Weduwnaar van Trees Beld

Pa werd geboren te Denekamp op 16 februari 1926 en groeide op, op het door hem zo geliefde Singraven. Zijn eerste ingrijpende periode in zijn leven was het leger dienen in Indië. Zeer ziek en verzwakt kwam hij terug naar Nederland om aan te sterken op boerderij Kappelhof.

Zijn werkzame periode begon bij de toenmalige melkfabriek "De Volharding". Met veel plezier en toewijding heeft hij daar 40 jaar gewerkt. Hij trouwde in 1960 met Trees Beld. Uit hun liefde werden 4 kinderen geboren Josien, Jos, Jaqueline en Laurens.

Naast vreugde heeft pa veel verdriet gekend. Veel te vroeg moest hij afscheid nemen van zijn lieve vrouw en onze lieve moeder.

Een moeilijke en zware periode brak aan. Pa hield

de problemen voor zichzelf en kon deze moeilijke delen met een ander. Ondanks alles behield hij zijn gevoel voor humor, gezelligheid en gastvrijheid. Hij genoot op zijn manier van het leven, vooral de zondagmiddagen met de kinderen en kleinkinderen vond hij prachtig.

Pa was trots op zijn gezin en vond het daardoor moeilijk ons los te laten, hij vond uiteindelijk zijn rust in zijn geliefde omgeving in z'n huuske aan "De Volharding" waar we op een goede manier afscheid van elkaar hebben genomen op 27 januari 2001.

Onze oprechte dank voor uw medeleven en steun.

Fam. Aveskamp