



Papa

*Wat vreemd, dat je er niet zult zijn
wanneer ik weer naar huis zal gaan.*

*Je zult niet in de kamer staan
en mij omhelzen, als voorheen.*

*'k Zal nooit meer, als je zat te slapen
boven een boek, boven een krant,
het blad, dat glipte uit jouw hand
glimlachend van de grond oprapen.*

*'k Zal nooit jouw "slaap lekker" meer horen,
of het gestommel op de trap,
wanneer jouw zo bekende stap
de morgenstilte kwam verstoren.*

*Nooit zul je door de tuin meer lopen,
waar iedere bloem en iedere plant
getuigde van jouw zorgende hand.
- Nu ging de hemeltuin voor jou open. -*

*O, die vertrouwde, kleine dingen,
die je zo liefdevol deed,
die zal ik missen, tot dit leed
verstild is tot herinneringen.*

In liefdevolle herinnering aan

**Herman Gerhard Alphonsus
Aveskamp**

echtgenoot van Femmy Bulters

Geboren op 27 februari 1921 te Losser
en overleden op 4 augustus 2002
te Enschede.

Na de uitvaartdienst
in de Martinuskerk te Losser
op donderdag 8 augustus is hij begraven
op het R.K.-kerkhof aldaar.