



DANKBAAR
OM WAT JE
VOOR ONS
BENT GEWEEST



Mondial

Angelo 3



In dankbaarheid gedenken wij hoe hij in ons midden heeft geleefd

Hermanus Antonius Aveskamp

Hij werd geboren op 29 december 1912 in Ootmarsum. Hij overleed plotseling op 17 april 1993. Wij hebben zijn lichaam te ruste gelegd op 21 april op het r.k. kerkhof te Ootmarsum.

Vrij onverwacht maar niet onvoorbereid is Herman van ons heengegaan, in onze herinnering zal hij blijven voortleven als een man die bescheiden door het leven ging.

Als oudste van de jongens groeide hij op in een goed katholiek gezin, waar hij al vrij jong het boerenbedrijf overnam.

Ondanks zijn handicap leefde hij voor zijn boerderij, hoe moeilijk hem dat viel wist hij alleen.

Tot het laatste toe was hij er nog mee bezig.

Hij was nergens liever dan thuis en iedereen was er van harte welkom.

Jarenlang heeft hij veel liefde en steun ondervonden van Miny en Jan die tot het laatste ogenblik bij hem waren.

Met alle vernieuwingen vooral ook op kerkelijk gebied waren voor hem moeilijk te aanvaarden. Wel volgde hij getrouw de kerkelijke vieringen via de televisie, ook de bijbel was voor hem een grote steun.

Zijn laatste woorden waren Jezus, Maria, Jozef.

Mogen zij hem begeleiden naar het hierna maals, waar hij als laatste met zijn familie wordt herenigd.

Herman bedankt.

Voor de vele blijken van belangstelling en deelneming bij het heengaan van onze huisgenoot, zwager en oom, danken wij U hartelijk.

Jan en Miny
Familie Aveskamp