





Ter herinnering aan

Hermine Josephina Juliëte Aveskamp

geboren op 13 maart 1921 te Denekamp, die omringd door haar naaste familie en haar liefste vriendin Ria, in volledige vrede met de dood, is overleden op 8 februari 1997. Na de Requiemmis werd ze 12 februari bij haar ouders begraven op het kerkhof van de St. Nicolaasparochie te Denekamp.

Mien was een blijde opgewekte vrouw en een unieke persoonlijkheid. Het unieke was dat zij in haar doen en laten graag het overzicht wilde houden om te kunnen regelen en sturen en dat dit geen storend effect had in het opbouwen en onderhouden van haar grote vrienden- en kennissenkring.

Vriendschap met Mien had inhoud met garantie.

Zij was het vierde kind in een groot gezin en groeide op in Denekamp, waar de bewoners van nature een hechte band met elkaar hebben. Na haar succesvolle schooljaren ging zij werken in het ziekenhuis te Haaksbergen.

Vanwege het gevaar van de oorlog wilden haar ouders dat zij terugkeerde naar Denekamp.

Vervolgens deed zij 20 jaren lang de huishouding in het gezin De Boer te Denekamp. Daarna is zij kokkin geweest in het hotel De Roskam in Rheden en hotel Bergzicht in Hellendoorn.

Op 62-jarige leeftijd keerde zij terug naar Denekamp om van haar pensioen te genieten. Mien kreeg tijd voor haar hobby's: handwerken, kaarten, kegelen, puzzelen en jeu de boules.

Borduren werd een ware kunst. Alle eerstgeboeren bij de neven en nichten kregen van haar een prachtig werkstuk aangeboden. Voor onze familie heeft Mien heel veel betekend. Zij was de spil in de familie. In haar woning in het woonpark De Volharding was iedereen welkom. Het was gezellig bij haar. Wanneer er hulp nodig was in de familie of bij de burens kon je op Mien rekenen. Mien hield van gezelligheid, mensen om haar heen en zij was attent. Weinig ontging haar, zij was hulpvaardig en trouw. Mien was een diep gelovige vrouw. Toen de dood naderde, heeft zij van haar familie en vrienden afscheid genomen. Zij was dapper. Angst voor de dood had zij niet. Haar afscheidswaarden waren vredig: "Ik heb een heel mooi leven gehad en wij zien elkaar later terug."

Wij danken u voor uw warme belangstelling en medeleven tijdens de ziekte en na overlijden van onze lieve zus, schoonzus en tante.

Familie Aveskamp.