

Dankbare herinnering aan  
**Johanna Maria Aveskamp**  
weduwe van  
**Albertus Leussink**

Zij werd geboren te Weerselo op 29 november 1894. Gesterkt door het H. Sacrament der zieken, is zij in het Dr. Ariëns-tehuis te Enschede in de vrede van Christus overleden op 7 juli 1984.

Op 11 juli hebben wij haar lichaam ter ruste gelegd op het R.K. Kerkhof aldaar.

Na een welbesteed leven heeft onze goede moeder en lieve oma haar levenstaak volbracht.

Gelukkig met vader, stonden steeds al haar werken en zorgen in dienst van haar gezin en haar medemensen. Eenvoudig en blijmoedig van hart aanvaardde zij alles uit handen van God.

Nooit kwam er een klacht over haar lippen. Zorgzaam voor haar gezin, hartelijk voor haar kleinkinderen en dienstbaar voor anderen wist zij altijd te géven, ook dan als zij het zelf eigenlijk niet missen kón. Zij leefde vanuit de oude stelregel: "Wie goed doet, goed ontmoet."

Zij wilde ook nooit een kwaad woord over anderen horen.

Zo was zij een voorbeeld van diep geloof en echt menselijke bezorgdheid voor de mensen om zich heen en was zij bemind bij ieder, die haar leerde kennen.

Tot op hoge leeftijd zocht zij haar kracht in het meevieren van de H. Eucharistie, in het ontvangen van de H. Communie en in haar liefde voor Maria.

Dankbaar voor elke blijk van zorg en meelevens, was zij bijzonder erkentelijk voor alle liefde, die zij van haar kinderen en kleinkinderen mocht ontvangen.

Het is ónze grote troost, dat haar wens om in God weer met vader verenigd te zijn, nu in vervulling is gegaan.

Allen, die mij dierbaar waren: het moge jullie goed gaan. In liefde en geloof blijven we met elkaar verbonden. Weest goed voor elkaar. Dan zullen we eens weer met elkaar verenigd worden in een eeuwig geluk.

Goede moeder, lieve oma: rust in vrede!

Uit dankbaarheid voor uw hartelijkheid en meelevens en ter gedachtenis aan haar.  
Kinderen en kleinkinderen.