



Wees
goed
voor
elkander

IMPORTED

SANCTUS 4



DECORTE GENT

Ter dankbare herinnering aan
JOHANNES ALBERTUS AVESKAMP
echtgenoot van
Aleida Josephina Schasfoort

Hij werd geboren te Beuningen 22 aug.
1899 en in de vrede van Christus overleden
te Oldenzaal 15 januari 1975. Hij werd be-
graven op het r.k. kerkhof te Denekamp
20 januari 1975.

Hij was een eenvoudig en diepgelovig mens,
die als een liefdevolle echtgenoot en zorg-
zame vader heeft gewerkt en gezorgd voor
de zijnen. We danken God, de Heer van
leven en dood, voor deze man, die zijn
leven in dienst stelde van zijn medemen-
sen. Zijn levenstaak, de zorg voor zijn groot
gezin, heeft hij in volhardende ijver vol-
bracht. Hij zat niet graag stil, en daarom
heeft hij ook in de laatste jaren nog ge-
werkt in Gods natuur, tot hij niet meer
kon. Zijn ziekte heeft hij geduldig gedragen
en hij heeft zich onderworpen aan Gods
wil. De beproevingen en tegenlagen zijn
ook hem niet bespaard gebleven, maar hij
heeft ze moedig verwerkt.

God heeft hem gezegend in zijn dierbare
vrouw, kinderen en kleinkinderen. Hij wist
hen voor te gaan in menselijke goedheid,
in geloof en gebed. Hij heeft hun 't onder-
pand nagelaten dat we onze christelijke

levensopdracht moeten leren volbrengen
in liefde en zorg voor elkaar, door lief en
leed samen te delen.

Mijn dierbare vrouw en kinderen ik blijf
U dankbaar voor Uw liefde en zorg voor
mij tot op de laatste dag van mijn leven.
Blijft moeder met Uw goedheid omringen.
Dierbare familieleden, kennissen en vrien-
den, wilt mij niet vergeten in Uw gebed
en herinnering.

Heer, geef hem de eeuwige rust.

Voor Uw deelneming, ondervonden tij-
dens de ziekte en na 't overlijden van
onze beminde echtgenoot, vader, be-
huwdvader en opa, betuigen wij U
onze hartelijke dank.

FAMILIE AVESKAMP

DENEKAMP, januari 1975
Berghum 10

J. Benneker, Koster, Denekamp