



*groot was je inzet voor alles
moge deze verder leven in ons*



Dankbare herinnering aan

Johannes Bernardus Aveskamp

sinds 4 december 1987 weduwnaar van

MARIA GEZINA STEINMEIJER

Hij werd geboren in de buurtschap Mekkelhorst (Beuningen) op 6 april 1903. Heel zijn leven heeft hij daar gewoond. Na het ontvangen van het Sacrament der Zieken is hij daar ook in vrede en volle overgave overleden op 1 juni 1994. We hadden vader 4 juni voor het laatst in ons midden tijdens de viering van de H. Eucharistie, waarna hij bij moeder te ruste is gelegd op het kerkhof van de St. Nicolaasparochie te Denekamp.

Na een welbesteed leven is vader op hoge leeftijd ons voorgedaan naar het nieuwe leven bij God. We hebben hem vaak horen zeggen: „Ik heb goede dagen gekend, maar ook moeilijke dagen“. Hij doelde daarbij dan vooral op het overlijden van zijn dochters Marietje en Lies en van moeder. Hij sprak er vaak over, maar kwam daarbij nooit in opstand. Ook zijn eigen ouders heeft hij al vroeg moeten missen. Als oudste van de jongens kwam de verant-

woordelijkheid voor de boerderij al op jonge leeftijd op zijn schouders te liggen. Heel zijn leven heeft hij hard gewerkt, het werd zelfs zijn hobby.

Hoe gelukkig voelde hij zich als hij in Gods vrije natuur in „'t veld“ alleen aan het werk was en daar een praatje met voorbijgangers kon maken.

Toen het werken door hoge leeftijd niet meer ging, heeft hij vaak verzucht: „Kon ik nog maar een beetje werken“. Wat was hij gek met paarden en hoe goed verzorgde hij zijn koeien.

Ook kon hij met enige trots vertellen over de lijkoets, die hij vroeger gereden had en het contact daarbij met kosters Benneker.

Ook zullen wij ons zijn diep en eenvoudig geloofsleven herinneren. Hij was een vaste bezoeker van de zondagse Hoogmis en was altijd ruimschoots van te voren in de kerk.

De laatste zeven jaren ontving hij iedere maand de Communie thuis. Bidden en werken waren bij hem onverbrekkelijk met elkaar verbonden.

Nu hij is heengegaan kunnen wij alleen maar dankbaar zijn voor zijn zorgzame aanwezigheid in ons midden. God heeft hem nu bij Zich geroepen. Daar ontmoet hij allen die hem dierbaar waren. Dat geluk gunnen wij hem van harte.

Vader, rust in vrede en blij daarboven in liefde met ons verbonden. Wij doen het hier.

Voor uw belangstelling en medeleven betoond na het overlijden van onze lieve vader, opa en overgrootvader betuigen wij U onze oprechte dank.

Familie Aveskamp