



Una vita vissuta intensamente

Dierbare herinnering aan

Simone Unverzagt-de Baar

Den Bosch, 23 juli 1966

Hengelo, 10 mei 2004

Je werd geboren in Den Bosch en bracht daar je jeugd door. Na de middelbare school ging je italiaans studeren in Utrecht. Je vond een baan bij Cannondale, waar je met heel veel plezier gewerkt hebt.

Philipp ontmoette je op het eiland Lipari in 1990. Jullie trouwden op 7 juli 1994. Trots en gelukkig was je met de geboorte van dochter Anne en zoon Youp.

In augustus 2002 werd je ziek; het bleek een ongeneeslijke ziekte. Deze ziekte heb je op een realistische en strijdlustige manier gedragen. Het was een oneerlijk gevecht en toch bleef je na elke tegenslag

positief. Tot op het laatste hield je vol dat het naar omstandigheden goed ging.

Een grote passie had je voor het prachtige Toscaanse huis in Falzano. Wat kon je hier genieten samen met Philipp, Anne en Youp. In de meivakantie wilde je graag nog een keer naar Italië; het is je gelukt. Terugkomend in Nederland heb je de laatst bewaarde Toscaanse lucht uitgeademd.

Lieve Simone, wat zullen we je humor en levenslustige inzet missen.

Per sempre nei nostri cuori !

Wij willen u oprecht danken voor uw medeleven. Het heeft ons erg gesteund.

Philipp, Anne en Youp
Familie de Baar
Familie Unverzagt