



Gedenken wij in onze gebeden en
bij de viering van de H. Eucharistie

Bernardus Wilhelmus Barkel

echtgenoot van

ANNA MARIA KEMERS

Het aardse leven werd hem door de Heer
geschonken 29 december 1919 te Lonneker.
Slechts 40 jaar duurde zijn pelgrimstocht naar
het hemels Vaderhuis. God riep hem plot-
seling tot zich te Enschede 7 september 1960,
nog gesterkt door de H. Zalving der Zieken.
Maandag 12 september hebben wij hem be-
graven op het r.-k. kerkhof te Enschede.

Laat ons bidden:

Almachtige, eeuwige God, die de Heer zijt
van leven en dood, zo plotseling hebt gij Uw
dienaar Bernardus tot U geroepen. Uit de
diepte van onze ellende en verdriet roepen
wij tot U om erbarming voor zijn ziel. Schenk
hem Uw eeuwige rust en vrede. Wij vragen
dit door Jezus Christus Uw Zoon, onze Heer.
Amen.

Dierbare vrouw en kinderen, dank voor uw
liefde en bezorgdheid voor mij. De goede
God zal u sterkte en moed geven in het
smartelijk afscheid, dat zo plotseling over
ons is gekomen.

In de glorie van de verrijzenis zullen wij
elkander wederzien, heerlijk door de glans
des Heren, want wij leven niet zonder hoop,
maar door de kracht van ons geloof in Hem.

ONZE VADER — WEES GEGROET

Heer, geef Hem Uw eeuwige rust.