



Geertruida Johanna van Helvoort-Bartelink

weduwe van

Cornelis Johannes Antonius van Helvoort

Geboren in Losser op 25 juni 1915.

Overleden in Geldrop op 13 december 2006.

Truus kwam uit een gezin van zeven kinderen. Toen ze tien jaar oud was, overleed haar moeder. Dit was voor het gezin een groot verlies en bracht ingrijpende veranderingen met zich mee.

Als jong meisje is Truus gaan 'dienen' bij de toenmalige burgemeester van Losser, de heer Van Helvoort. Ze ging met de familie mee toen zij naar Heeze verhuisden. Zij is gebleven tot ook de heer Van Helvoort overleed.

Kort voor zijn overlijden is hij met haar getrouwd. Zijn overlijden bracht een grote verandering in haar leven. Gewend aan een leidende figuur in haar nabijheid, moest ze nu zelf de touwtjes in handen nemen. Dat was voor haar niet gemakkelijk. De rest van haar leven voelde ze zich altijd de mindere van anderen, dit omdat ze, zoals ze zelf zei, 'nooit geleerd had'. Het gevolg van dit alles was dat het wereldje waarbinnen ze zich veilig voelde erg klein werd.

Veel contacten verwaterden, maar andere bloeiden op, zodat ze zich nooit echt alleen hoefde te voelen.

Het vertrouwde huis aan de Julianalaan verlaten voor een seniorenbungalow. Daar heeft ze nog verschillende jaren kunnen wonen, zeker ook dankzij de goede zorgen van haar bureu.

Toen zich steeds meer ouderdomsproblemen openbaarden, werd haar aangeraden te verhuizen naar het Nicasiushuis in Heeze. Hier voelde ze zich vaak eenzaam en bleek ook dat ze haar gedachten niet meer goed kon ordenen. Haar lichamelijke gesteldheid liet steeds meer te wensen over, ze had veel hulp nodig.

Verbetering bleef uit, haar geestelijke vermogens werden slechter en een overstap naar verpleeghuis 'De Akert' te Geldrop was noodzakelijk. Daar heeft ze nog enkele jaren gewoond, liefdevol geholpen door de verzorgers.

Uiteindelijk ging het niet meer: Truus was op.

Zij, die Truus gekend hebben, zullen zich haar herinneren als een vrouw die tot haar dood slechts één taak kende:

DIENSTBAAR ZIJN.

Wij willen de familie Karsmakers hartelijk danken voor alle liefde en aandacht die zij altijd voor Truus hebben gehad.

Wij danken u voor uw belangstelling en medeleven.

De familie