



Ter dankbare herinnering aan

Geertruida Johanna Maria Bauman

echtgenote van
Jozef van het Reve

Zij werd geboren te Amsterdam op 30 oktober 1915 en overleed in het Twenteborg-ziekenhuis te Almelo op 2 oktober 1995. Na de afscheidsviering in de St. Christoffelkerk op 6 oktober is haar lichaam gecremeerd.

Voor uw blijken van meeleven en belangstelling bij het afscheid van mijn lieve vrouw dank ik u allen heel oprecht.

J. van het Reve

*Almelo, oktober 1995
Klimopstraat 15*

Heel rustig is zij nu ingeslapen. Ook al was haar situatie ernstig, toch overvalt ons dit afscheid. Zij was een heel zorgzame vrouw.

Ook al bleef hun huwelijk kinderloos, toch heeft zij samen met haar man een fijn en welbesteed leven gehad.

Al vroeg - ruim dertig jaren geleden - begon haar gezondheid te wensen over te laten. Zij werd steeds meer in haar mogelijkheden beperkt. Aanvankelijk lukt het nog om een autotochtje te maken of op visite te gaan.

Toen zij in 1984 met negen andere Nederlandse zieken werd uitverkoren voor een vakantie in Genève, werd dit voor haar een onvergetelijke belevenis. De laatste jaren was zij praktisch aan huis gebonden. Daarom was het voor haar zo belangrijk om haar huis zo gezellig mogelijk te maken. Met veel liefde en deskundigheid verzorgde zij haar planten. Elke week kwam er een bosje bloemen. Zij kon zichzelf goed vermaken. Zij keek graag televisie, naar natuurfilms en sport, vooral tennis. Zij las graag, de krant maar ook boeken uit de bibliotheek. Zij puzzelde heel graag. Ondanks haar zwakke gezondheid bleef zij optimistisch. Zij had een groot doorzettingsvermogen. Zo heeft zij toch de gezegende leeftijd van bijna tachtig jaar mogen bereiken. Zij was dankbaar voor de liefdevolle en attente zorg van haar man, daarin trouw bijgestaan door haar nichtje Ria. Haar diepe geloof was voor haar een grote steun. Aan haar leven hier is nu een einde gekomen. Het gemis en de leegte zullen heel groot zijn, vooral voor haar man, met wie zij zoveel jaren lief en leed gedeeld heeft. Voor haar zelf mogen wij geloven dat zij nu gelukkig is bij God. Moge zij daar rusten in vrede.