



Siny Kempers - Hoge Bavel

** 6 december 1923 † 9 maart 2016*

In dankbare herinnering aan

Siny Kempers - Hoge Bavel

Ma werd op 6 december 1923 geboren in Berghuizen, waar zij met haar drie broers en zus een zorgeloze jeugd heeft gehad. Ze groeide op in een eenvoudig boerengezin, waarvan de veestapel bestond uit één koe en wat kleinvee.

Op 26 mei 1953 trouwde zij met pa en samen kregen ze vier kinderen.

Hoewel een oogziekte haar nogal eens parten speelde, was zij altijd vrolijk en opgewekt.

Ma was snel tevreden en luxe was aan haar niet besteed. Ze genoot van haar wekelijkse bezoeken met haar zus aan de markt in Oldenzaal en van de spaarzame korte vakanties naar de Moezel in Duitsland. Ook zag ze altijd uit naar een bezoek van haar kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen op wie ze erg trots was en van wie ze heel veel hield.

Properheid stond bij haar voorop. Zowel haar woning als zij zelf zagen er altijd op en top uit en als het poetsen een olympische sport was geweest, was ma zeker met het goud gaan strijken.

Pa was altijd haar grote steun en toeverlaat en zijn overlijden op de nog jonge leeftijd van 61 jaar, betekende een enorme dreun voor

ma. Zijn verlies heeft grote sporen van verdriet bij haar achtergelaten. Er ging jarenlang geen dag voorbij of het gemis van pa was bij ma onderwerp van gesprek.

Het was voor ma en haar kinderen een grote troost dat zij, na het overlijden van pa, kon gaan wonen bij Gerard en Pauline van wie zij, tot haar vertrek naar Oldenhove in Losser, veel steun en liefde heeft ontvangen.

Na een verblijf van ongeveer twee jaar in Losser vertrok zij in 2014 naar de Molenkamp in Oldenzaal. Zij miste haar eigen woning in De Lutte, maar de liefdevolle verzorging in de Molenkamp hebben haar erg goed gedaan. De laatste maanden van haar verblijf daar ging haar gezondheid langzaam achteruit en vorige week woensdag is zij, in aanwezigheid van haar kinderen, rustig en vredig ingeslapen.

Lieve ma. We zullen je heel erg missen maar we gunnen je de eeuwige rust en we vertrouwen erop dat je met pa herenigd bent.

Bedankt ma voor alles.

Wij willen jullie hartelijk danken voor de aanwezigheid tijdens het afscheid van ma.

Kinderen
Klein- en achterkleinkinderen