



Ter nagedachtenis aan

Ronald Baars

echtgenote van Lucy Baars-Juninck

Ronald werd geboren op 22 augustus 1946 te Hengelo (O). Op 21 januari 1998 is hij thuis veel te vroeg heengegaan.

Ronald was de oudste zoon in een gezin van acht kinderen. Hij werd gedoopt in de Onze Lieve Vrouwe kerk. In zijn jeugd was Ronald een wildebras en altijd te vinden in de bossen rond het Lonnekermeer.

Op jonge leeftijd leerde Ronald Lucy kennen en na tien jaar verkering trouwden ze in bovengenoemde kerk. De mooiste momenten van het huwelijk waren de geboorte van hun twee dochters Corinne en Bjorna. Hij was een zorgzame hardwerkende vader en echtgenoot. Ronald was dol op schaatsen. Zijn gevoel voor humor kwam tot uiting bij de gezellige kaartavonden bij Huize Juninck.

Van jongs af aan was hij een duivenmelker in hart en nieren. Op zondagmorgen achterin de tuin met een pilsje bij de duiventil daar vond hij zijn paradijs. In het loodgietersvak voelde hij zich thuis en hij stond altijd klaar om fami-

lie, kennissen en burens te helpen. Hij hielp zijn ouders waar mogelijk en was altijd geïnteresseerd in geluk en verdriet van een ander. In het begin van 1993 kreeg Ronald problemen met zijn gezondheid. Vanaf die tijd maakte Ronald samen met Lucy, maar ook alleen lange fietstochten. Dit was voor Ronald ook een manier om de problemen van zich af te zetten. Na 5 jaar, waarin verdriet en hoop elkaar afwisselden, wisten we toch dat we afscheid moesten nemen. Het steeds meer moeten inleveren en het daardoor steeds afhankelijker worden heeft Ronald veel moeite gekost. Gelukkig hebben we de laatste maanden zeer intens samen mogen doorbrengen. Tot het einde toe heeft hij gestreden. Later is gebleken dat hij heeft toegeleefd naar de verjaardag van Lucy, die hij gelukkig heel bewust heeft meegemaakt. Twee dagen later heeft hij temidden van zijn dierbaren zijn verdiende rust gevonden.

Nu nemen wij afscheid van Ronald in de kerk waar hij gedoopt en getrouwd is.

Voor uw belangstelling en medeleven danken wij u allen. Het is een grote steun voor ons geweest.