



Geef mij vleugels
om in U uit te rusten

In vrede met Christus is van ons heenge-
gaan

Maria Elisabeth Baelemans

echtgenote van

WILHELMUS ALEXANDER WILLEMEN

Geboren te Merxplas(België) 28 decem-
ber 1901 en overleden te Gilze 20 augus-
tus 1975.

Plots kwam aan haar leven een einde en
zoals zij geleefd heeft in rustige dienst-
baarheid, zo heeft God haar ook tot zich
willen roepen.

God heeft ons tot het leven geroepen, niet
om het te laten sterven voorgoed. Onze
liefde, dankbaarheid en hoop gaan over de
grens van de dood heen.

Gij hebt ons allemaal geroepen, aan de
lijve te ondervinden dat het leven een
strijd is van telkens verrijzen uit ieder
teken van de dood. Niet veeleisend en
liefst niemand tot last en dankbaar voor
iedere belangstelling, zo ging zij door 't
leven.

Mijn lieve man, hard is onze scheiding.
Steunt op God, Hij zal U helpen. Hij zal
ons weer opnieuw bijeen brengen.

Dierbare familie en vrienden, dank voor
Uw genegenheid. Bid voor mij, dat ik
rust, de eeuwige rust moge vinden bij on-
ze goede Hemelse Vader.

Voor uw blijken van belangstelling, ons
betoond bij het overlijden van mijn lieve
vrouw, moeder en oma, betuigen wij U
onze oprechte dank.