





In dankbare herinnering aan  
**Josephine Bahrenkamp**

weduwe van

**HERMAN KRABBE**

Moeder werd geboren te Gelsenkirchen (Dld) op 2 augustus 1920. Reeds op jeugdige leeftijd verloor ze haar vader. Het gezin keerde terug naar Nederland en vestigde zich in Vroomshoop. Een periode in haar leven waaraan ze vele dierbare herinneringen bewaarde.

In een gelukkig huwelijk en fijn gezinsleven werden zes kinderen geboren. Herman moest ze op driejarige leeftijd door 'n tragisch ongeval weer afstaan. Al die jaren erna bleef dit voor haar 'n moment van pijn en stil verdriet.

Voor ons was ze 'n fijne en gezellige moeder die je stimuleerde op elk gebied. Ze had 'n open en levenslustig karakter. Ze hield van het leven en had oog voor omgeving en detail.

Muziek, tekenen en lezen waren hobby's waar je veel voldoening in vond. Samen plezier, samen een eenheid, samen kwaad en goed.

Dat ritme van een lach en een traan geeft jou grote zorg voor het gezin goed weer.

Het gaf je 'n feestelijk gevoel wanneer je bij je kleinkinderen ging oppassen, of deze bij jou

kwamen. Voor jou herleefde de tijd van wassen, drinken en eten geven, de tijd die veel te vlug was gegaan. En die warme belangstelling was wederzijds. „Oma Fientje” was 'n ere-titel die je terecht verdiende.

De laatste maanden van je levenspad waren zeer moeilijk. Je lichaam werd gesloopt door 'n ziekte, maar je bleef helder van geest. In deze zware tijd bleek je grote gelovigheid en vertrouwen in God en de speciale band met Maria.

Op 17 maart 1991 sliep je rustig en volkomen voorbereid in.

Lieve mam, je was 'n sterke, veelzijdige vrouw. We kunnen je eigenlijk niet missen, maar je leeft voort in onze herinnering.

Voor ons is het een troost dat velen zich zo betrokken hebben getoond, waarvoor onze dank.

Kinderen en kleinkinderen