




EDICROMÓ S.A.

MORDIAL - HILVERBUM

Serie 290
Dep. legal B. 51527/74



MARINO

Dankbaar gedenken wij

JACOBUS JOSEPHUS BAKKER.

Hij is geboren te Lichtenvoorde 27 oktober 1903. Op 30 augustus 1950 verbond hij zich door het sacrament van het huwelijk met Helena Engelina Maria Gerritsen. Gesterkt door de sacramenten van de zieken is hij vol overgave gestorven te Doetinchem op 9 september 1976. Hij was toen 72 jaar oud. Op 13 september d.o.v. hebben we in een eucharistieviering in zijn parochiekerk te Doetinchem afscheid van hem genomen, God dankend voor zijn leven en voorbeeld temidden van ons. Daarna hebben we zijn gestorven lichaam te rusten gelegd op het r.-k. kerkhof, aldaar.

Moe gestreden heeft Jacob Bakker in de vroege uren van de 9e september 1976 zijn hoofd ter ruste gelegd. Wij die achterblijven verliezen met hem een levenslustige, blijde en diepgelovige medemens. Zijn eerste zorg en liefde gingen uit naar zijn vrouw Leny; 26 fijne jaren waren het dat zij samen mochten zijn. Door haar trouwe zorg en toewijding, bijzonder in de 15 moeilijke jaren van zijn ziekte, was zij de zon in zijn leven. Jacob hield van het leven en hij heeft echt van het leven genoten. Door zijn werk in het verzekeringswezen was hij vlot in zijn conversatie, die hij rijkelijk kruidde met mopjes en gevatte antwoorden. Als slagerszoon had hij een goede smaak voor lekker eten en drinken en als gezelligheidspersoon kon hij intens genieten van een borreltje, een spelletje kaarten of een avondje T.V. Ook in het verenigingsleven was hij een geziene figuur bijzonder

in zijn geboorteplaats Lichtenvoorde, waar hij zich inzette voor de kermis- en carnavalsvereniging en voor het toneel. De stukjes die hij over de geschiedenis van Lichtenvoorde in de plaatselijke krant zette, werden door heel veel mensen met plezier gelezen vanwege zijn kennis en liefde voor het dorp. Slechts kort heeft hij kunnen genieten van zijn flatje aan de Zuivelweg, maar wij geloven dat hij nu een blijvende woning gevonden heeft in het Hemels Vaderhuis. In dit gelovig vertrouwen geven wij hem nu uit handen over in de handen van de levende God.

Moge hij rusten in vrede.

†

Voor uw deelneming ons betoond bij het overlijden en de begrafenis van mijn lieve man, onze goede broer, zwager en oom

*Jacobus J. Bakker,
betuigen wij u onze oprechte dank.*

Uit aller naam:

H. E. M. Bakker-Gerritsen

Doetinchem, september 1976