



*"De tijd gaat voorbij
de herinnering blijft."*



Brakkenstein

Willem

Een dankbare en blijvende herinnering aan

JANNY VAN DER WONING - BAKKER

Zij werd op 20 augustus 1943
in Enschede geboren.

Op 18 april 1963 trouwde zij met
Gerhard van der Woning.

Na het ontvangen van het Sacrament der Zieken
overleed zij thuis op 11 juni 2000.

We hebben haar op 15 juni, na de Uitvaartviering
in de Maria Geboortekerk te Losser,
te ruste gelegd op het R.K. kerkhof.

Nu wij zo vroeg afscheid moeten nemen van mijn
lieve vrouw, onze zorgzame mama en oma, doen
we dat met veel verdriet. Maar toch zullen vele
dierbare herinneringen ons met haar blijven ver-
binden.

Janny was een vrouw met een positieve instel-
ling. Altijd zag ze het goede en dat gaf anderen
kracht. Ze stond altijd klaar voor iedereen, daar-
bij cijferde ze zichzelf vaak weg.

In haar werk, dat ze dertig jaar lang deed bij de
thuiszorg, betekende ze veel voor anderen, maar
het gaf haar zelf ook veel levensvreugde.

Daarnaast was ze ook graag thuis, waar ze er
wilde zijn voor Gerhard, voor de kinderen en
kleinkinderen. Jordy en Robin noemde ze haar
zonnestraaltjes.

Overal waar Janny was, bracht ze gezelligheid.
Ze was duidelijk aanwezig en ze had altijd wat te
vertellen.

Het laatste jaar was moeilijk voor haar. Ze ver-
werkte haar ziek-zijn zelf en zo wist ze het voor
anderen te verbergen. In de laatste dagen van
haar leven, toen het afscheid dichtbij kwam leid-
de ze haar man en kinderen en allen die haar lief
waren, naar het eindpunt.

Janny, mama heeft heel veel gegeven en zo zal
dit eindpunt een nieuw begin zijn. Ze zal leven in
het Licht, in de Liefde van God en in ons hart
blijft ze als een stille kracht.

*Janny, mama, oma bedankt voor al je liefde
en zorg voor ieder van ons.*

Leef nu in de Vrede, de Vreugde van God!

We zijn dankbaar voor uw medeleven, betoond
tijdens de ziekte en na het overlijden van mijn
lieve vrouw, onze zorgzame moeder en oma.

Gerhard van de Woning
Wim en Erwin
Gea en Bertho
Jordi, Robin