

In dankbare herinnering aan

Klaas Bakker

Hij werd op 21 mei 1947 te Hilversum geboren. Hij overleed op 11 september 2003 in het MCA te Alkmaar. Tijdens een gezongen uitvaartplechtigheid op 15 september in de H. Drieëenhedskerk hebben wij afscheid van hem genomen. Op 16 september hebben wij hem in besloten kring ter aarde besteld op de begraafplaats aan de Schipleidelaan te Oldenzaal.

Klaas is opgegroeid in Steenwijk. Hij had daar een fijne jeugd. In 1965 is hij bij de Koninklijke Luchtmacht gegaan, waar hij na bijna 37 jaar in 2002 met functioneel leeftijdsontslag ging. Hij was werkzaam als chauffeur zware motorvoertuigen, zowel in personen- als vrachtovervoer, in binnen- en buitenland.

In 1968 trouwde Klaas in Steenwijkerwold met Joke. In Metelen (Duitsland) werden hun dochters Ester en Natasja geboren. In 1975 gingen ze naar Schöppingen. Bijna 20 jaar lang heeft Klaas daar met veel plezier gewerkt, totdat de basis in 1987 werd opgeheven. Vliegbasis Twenthe werd zijn nieuwe werkplek en het gezin trok naar Oldenzaal. In 1993 werd Klaas voor een half jaar - en in 1998

drie maanden - uitgezonden naar Villafranca in Italië.

In Oldenzaal vond Klaas al gauw zijn draai bij Quick'20. Verzorger zijn bij de jeugdselecties vond hij geweldig. Hij deed dit dan ook vele jaren. Tevens stond hij graag als vrijwilliger achter de bar. Daarnaast was de donderdagavond zijn avond: gezellig een pilsje drinken en een kaartje leggen. Klaas vond het geweldig om met de verrekijker naar vliegtuigen en vogels te kijken.

Klaas was een chauffeur in hart en nieren. Toen hij gestopt was met werken, miste hij de vrijheid van het "op de weg zijn". Hij was dan ook blij dat hij begin mei weer geregeld achter het stuur kilometers kon maken. Helaas was dit van korte duur. Tijdens een korte vakantie aan zee sloeg na twee mooie dagen het noodlot toe. Een hersenbloeding werd hem fataal.

Wij willen u hartelijk danken voor uw medeleven en belangstelling.

Joke Bakker - de Vries

Ester en Clement
Natasja en Sander