



DANKBAAR
OM WAT JE
VOOR ONS
BENT GEWEEST



Ter herinnering aan

Willy Bakker

Geboren op 10 december 1950 te Enschede, overleden op 46-jarige leeftijd, thuis, in Overdinkel, op 9 oktober 1997.

Na de Eucharistieviering in de H. Gerardus Majellakerk te Overdinkel is hij te Usselo gecremerd.

Voor Willy

Een goed, eenvoudig mens is heengegaan. De strijd is gestreden.

Willy heeft zijn handen gevouwen, zijn ogen gesloten en ons verlaten.

Er is een eind gekomen aan een lijden, aan een leven. "Een goed leven", zoals hij dat zelf zei, een rijk leven. Rijk aan liefde, vriendschap, gezelligheid.

Liefde voor zijn vrouw en kinderen die álles voor hem betekenden konden vertrouwen op zijn niet aflatende zorg en toewijding waren, tot op het allerlaatst.

Liefde ook voor zijn familie en schoonfamilie; het respect voor zijn vader die hij op jonge leef-

tijd heeft verloren en het grote gemis dat hij bleef voelen na het verlies van zijn moeder.

De liefde voor zijn broer en zus voor wie hij zichzelf haast een vader beschouwde.

Liefde, vriendschap en gezelligheid ook voor eenieder die hij leerde kennen, voor wie hij zijn hart in alle eenvoud openstelde.

"Doe maar gewoon", was zijn motto en zijn kracht en dat maakte hem overal een graag geziene persoon, ook in het verenigingsleven, de visclub en in het dorp.

Dat dorp, dat geliefde ouderlijk huis, zijn plek, waar hij rotsvast verankerd was en waar hij ook afscheid van het leven heeft willen nemen.

Willy, de vissen in het kanaal, je vogels in de voliére, de bomen en de struiken in de plantsoenen, al de dingen waar jij je leven aan gewijd hebt, wij allemaal, we zullen je heel, heel erg missen.

Vol bewondering voor je ongelooflijke moed en onverzettelijk optimisme gedurende je ziekzijn, vol hoop dat je nu in vrede mag rusten na deze wrede, oneerlijke strijd, blijft jouw humor en jouw glimlach in onze gedachten.

Dag lieve Willy

Anne-Marie

Simon en Silke

Met dank voor al uw medeleven en belangstelling gedurende Willy's ziekbed en voor uw aanwezigheid bij de uitvaart en crematie.