



IN MEMORIAM



Gedenk, Heer, Uw dienaar, die ons met het
teken des Geloofs is voorgedaan en in de slaap
des vredes rust

Henriette Jacomina Maria Bank

weduwe van

Wilhelmus Johannes Bourgonje

Op 2 december 1878 werd zij geboren te Tilligte,
gemeente Denekamp. Voorzien van de laatste
H.H. Sacramenten der Stervenden, overleed zij,
na een maandenlang geduldig gedragen lijden
op 23 april 1958 in het r.k. Ziekenhuis te Enschede.
Haar lichaam is op 26 april begraven op het
r.k. kerkhof te Oldenzaal

Moge ieder, die dit gedachtenisprentje leest, zich
haar beeld voor de geest brengen: een vrouw en
moeder, die steeds vol ijver en toewijding haar
plicht heeft vervuld. Met grote liefde heeft zij
haar man gedurende zijn lange ziekte verzorgd
(tot hij op 7 december 1935 overleed). Voor de
opvoeding van haar drie kinderen was haar geen
moette te veel; op voorbeeldige wijze is ze hen
voorgedaan in de vervulling van de godsdienstige
plichten. Haar schoondochter en schoonzoon
deelden in haar liefde; voor haar kleinkinderen
had ze de grootste aandacht.

Een les heeft ze gegeven, door de wijze waarop
zij, ondanks haar levenslust, haar ongeneeslijke
ziekte heeft aanvaard.

Moge dit prentje de herinnering aan haar levend
houden en een aansporing zijn te bidden voor
de eeuwige rust van haar ziel in Gods Koninkrijk.