



Voor uw gebeden en blijken van deelneming danken wij u.

Kinderen en kleinkinderen.



Moge deze herinnering U doen bidden voor

**JOHANNES GERARDUS BARTELINK**

weduwnaar van

**Berendina J. A. Metz**

Hij werd 21 november 1909 te Losser geboren en is overleden op 6 april 1995 te Bedum. 13 april hebben we hem, na een Uitvaartmis in de Maria Geboortekerk te Losser, te ruste gelegd op het R.K. Kerkhof aldaar.

---

Geboren in het landelijke Twente is papa's leven sterk verbonden geweest met de natuur. Hij was onderwijzer in Losser en omstreken. Toen de wereldgebeurtenissen hem naar het Gelderse verplaatsten, ontmoette hij mama. Ze leefden samen met ons door deze eeuw van ongelooflijke veranderingen, totdat mama, vroeger dan verwacht, haar leven hier moest beëindigen.

Het leven zonder haar viel hem zwaar. Hij kon niet begrijpen dat dat kon gebeuren; zij die altijd alles kon, die onsterfelijk leek, verliet deze wereld vóór hem.

En niet alleen moest hij zijn echtgenote missen. Ook zijn geliefde Losser moest hij achterlaten omdat hij door zijn lichamelijke handicaps niet alleen kon blijven wonen.

Hij werd opgenomen in het gezin van Marie José, Leo, Saartje, Daan en Liesje. Daar heeft hij nog 5 prachtige jaren gehad.

Doordat zijn spraakvermogen sterk achteruit gegaan was kon hij zich slecht uiten; wij konden aan de blik in zijn ogen zien wat hij bedoelde, begrepen dan of hij iets wel of niet wilde.

Vaak gingen we met hem op pad, alle verjaardagen waren voor hem een uitje, evenals de kleine uitstapjes in het weekend en de jaarlijkse trip naar Ierland.

Ook op de kleinkinderen was hij zeer gesteld en dat was zeker wederkerig. Ze trokken veel met opa Jan op, gingen er met hem op uit, hielpen hem met wat hij wilde en niet zelf meer kon, bedachten dingen voor hem die hij leuk zou vinden.

De laatste jaren kwam zijn gevoel voor humor op vaak onverwachte momenten steeds meer naar voren, waardoor hij zichzelf en anderen aan het lachen kon maken.

Tot het eind heeft hij genoten van de aandacht die hem gegeven werd, van een wandelingetje in de rolstoel, van een autorit, van een bezoek en van een goed glas wijn, zeker als dit bij mooi weer in de tuin gedronken kon worden.

Heel plotseling, in de vroege ochtend, moesten we afscheid van papa en opa Jan nemen. Rustig sliep hij in, in het volle vertrouwen naar mama en zijn Schepper te gaan.