



*Leer mij  
hoe ik Uw wil  
volbrengen moet  
want Gij zijt toch  
mijn God.*

*Ps 143*



Ter dankbare herinnering aan ons dierbaar  
zoontje en broertje

**Rick Battels**

Geboren te Enschede op 23 december 1993 en  
geheel onverwacht overleden op 30 april 1994 te  
Enschede.

Plotseling staan we bij ons zoontje wat ons zo  
lief en dierbaar was en waar we zolang blij sa-  
men op hebben gewacht.

Hij was zo welkom en nu ineens is hij niet meer  
bij ons.

Hij was toch zo lief en vriendelijk en lachte tegen  
iedereen.

Dat alles zullen we nu voortaan moeten missen.  
Voor Andgelika is het ook niet te begrijpen, ze  
vond hem toch zo lief en voor zij slapen ging  
moest ze nog even naar haar broertje, om hem  
te knuffelen en gaf hem dan nog een kus.

Wij weten wel dat hij nu gelukkig is. Een geluk  
dat wij hem niet willen ontnemen, maar lieve  
Rick we zullen je nooit meer vergeten.

Je blijft bij ons zoals je nu ook bij ons was.

Wij vragen kracht om dit verlies te kunnen dra-  
gen.

„Moeder Maria, wees ons nabij“.

Voor uw blijken van medeleven na het zo plotse-  
ling overlijden van ons lief zoontje, broertje en  
kleinkind betuigen wij U onze oprechte dank.

Bertus en Annie  
Andgelika  
Familie Pril  
Familie Battels