



Maak ons
Uw heil deelachtig

Je kwam, je ging een lange weg,
een lach steeds op je gezicht.
Vanwaar? Waarheen? Waarom was je zo?
We kunnen slechts stamelen:
Vanuit Gods hand tot in Gods hand.

†

Dankbare herinnering aan

Theo Bauhuis

2 maart 1918 geboren te Haaksbergen, 30 mei 1976
vredig overleden op de Losser-Hof te Losser, op
3 juni 1976 te ruste gelegd op het r.k. kerkhof
te Losser.

Theo was een erg vrolijke jongen die veel van grapjes hield en vaak zong. Hij stak graag een handje uit om anderen te helpen. Theo bad op de unit altijd voor met plechtige aanhef, zodat de Lieve Heer goed kon horen wat er tegen Hem gezegd werd.

Het laatste jaar heeft Theo veel in bed gelegen, maar hij klaagde nooit. Hij liet zo weinig mogelijk merken dat hij pijn had. Hij wilde de anderen tot het einde toe opvrolijken. Zelfs toen hij niet meer spreken kon, gleed er nog een glimlach over zijn gezicht.

Theo is zijn zus achterna gegaan die enkele weken geleden gestorven is en zoveel voor Theo heeft gedaan. Beiden zijn nu bij de Lieve Heer. Dank U wel, God, voor de blijheid die Theo uitstaalde, dank U wel dat U uw kind meer verdriet en pijn hebt willen besparen en bij U thuis hebt laten komen, U die van mensen houdt, vóór ze geboren zijn.

Namens de familie Bauhuis en Asschert dank aan allen die de laatste 5 jaren Theo met zoveel zorg en toewijding omgeven hebben.