



Bedankt

Berendina Johanna olde Hartman-Baveld

echtgenote van
Gerhardus Joseph olde Hartman

* 18 februari 1921

† 12 oktober 2001

*80 jaar heeft God je gegeven,
een liefdevol en gelukkig leven,
je bent heengegaan
met een glimlach op je gezicht,
de ogen voor de laatste keer dicht.
Lieve vrouw, ma en oma
je was een fantastische vrouw
iedereen zegt: "Ik hou van jou".*

Ma werd geboren in Lonneker. In haar jonge jaren werkte ze als naaister en hielp daarna haar moeder in de huishouding. Na zes jaar verkering trouwde ze in 1950 met pa. Samen kregen ze vier kinderen. Pa en ma gingen graag naar Lourdes. Ze waren van plan om dit jaar samen met de dochters voor de 8^{ste} keer er naar toe te gaan. Helaas mocht dit niet zo zijn. Ma keek graag naar duitse volksmuziek. Pennen heeft ze leeg geschreven als ze puzzelde. Ook gingen ze graag wandelen in Bentheim en het Arboretum. Het liefst was ze thuis, waar ze zittend in de serre genoot van de tuin. Ze genoot van haar kleinkinderen. Na een kortstondige ziekte, waarin ze liefdevol werd verzorgd door pa en de kinderen, is ze vredig ingeslapen. Ze was omringd door mensen die haar liefhebben en waarvan zij zelf ook veel hield.

Wij danken u hartelijk voor uw medeleven en belangstelling tijdens haar ziekte en na het overlijden van ma.

Gerhard olde Hartman,
kinderen en kleinkinderen.