



Wanneer ik Heer, Uw werk aanschouw,
dan voel ik mij door U bemind.

Ter dankbare herinnering aan

JOHANNA EUPHEMIA TEN DAM

echtgenote van

Gerhardus Johannes Rikkink

Zij werd geboren 29 augustus 1910 te Tilligte. Zij ontving de ziekenzalving en is op 23 maart 1982 in het ziekenhuis te Oldenzaal gestorven. Op 26 maart 1982 was de Uitvaartmis te Beuningen; daarna is haar lichaam begraven op het kerkhof aldaar.

Beste Gerard, met grote dankbaarheid zie ik terug op mijn leven. De mooiste dag was 18 november 1941. Toen hebben we samen in de kerk van Tilligte elkaar trouw beloofd en de hulp van God gevraagd voor de toekomst.

Juist doordat ik zo'n echte trouw bij je vond, zoveel hartelijkheid en liefde van je genoot, hield ik zoveel van je en voelde ik mij geheel en al thuis op de boerderij Holsman. Zo kon mijn moederhart zich ruim ontplooiën. Iedere dag begon en eindigde ik met Maria en de Heer van het Kruis. Ik zag graag mijn eigen wensen vervuld, maar ik kon ook moeilijk neen zeggen tegen de wensen van anderen. Lijden en ar-

moe bij anderen wilde ik zonder uitsstel verzachten. Ik genoot met vreugde van het leven, maar ik gunde ook anderen vermaak en plezier, vooral aan mijn kinderen en kleinkinderen. Daarom, beste Gerard, hartelijk dank voor je trouw, je liefde en je steun aan mij, met name in de jaren van mijn ziekte en benauwdheid.

Beste kinderen, ik heb geprobeerd mijn eigen gelovige houding aan jullie door te geven; jullie hebben door je aanhankelijkheid en liefde mij veel vreugde verschaft. Wat hebben we allemaal genoten van ons 40-jarig feest. Een prachtige viering in de kerk en een fijn samenzijn in Tilligte. Het spijt me heel erg, Marjo en Leo, dat ik jullie feest niet kan mee maken. Ik leef met jullie mee en wens jullie Gods kracht toe.

Voor de vele blijken van deelneming ondervonden tijdens mijn ziekte en na het overlijden van mijn lieve vrouw en onze lieve moeder en oma, beuigen wij u onze oprechte dank.

G. J. RIKKINK

Kinderen en kleinkinderen

Beuningen (Ov.) maart 1982