





*Als leven lijden wordt, is rusten goed*

In dankbare herinnering aan mijn geliefde vrouw, onze zorgzame moeder en lieve oma,

## **Sientje Sleiderink - ten Dam**

echtgenote van Gerard Sleiderink

Zij werd geboren op 16 maart 1928 te Volthe. Na eerder voorzien te zijn van het H. Sacrament der Zieken is zij op 7 februari 2000 overleden te Volthe.

Op 11 februari 2000 hebben wij haar na de Eucharistieviering te ruste gelegd op het R.K. kerkhof te Rossum.

De dood kwam voor haarzelf en haar omgeving niet meer geheel onverwachts.

Een lieve en zorgzame vrouw, moeder en oma is van ons heengegaan. Laten we steun vinden in dat we haar gekend hebben en in ons midden hebben gehad.

Zij werd geboren als jongste uit een groot gezin. Al op jonge leeftijd ging ze in "betrekking". In 1955 trouwde ze met Gerard Sleiderink en gingen ze wonen in Oldenzaal. Samen kregen ze vier zoons, Jan, Gerrit, Alfons en René en er

kwamen 5 kleinkinderen waar ze bijzonder trots op was. Toen in 1963 haar broer Hendrik verongelukte gingen ze terug naar haar ouderlijk huis om de zorg op zich te nemen van haar ouders, haar invalide broer en de boerderij.

Ze werkte naast haar huishouden volop mee op de boerderij en bracht menig kopje koffie naar "de keet". Ook mocht ze graag werken in de groente- en bloementuin.

Ze heeft moeilijke periodes gekend, bij het overlijden van haar zus Truus, het overdragen van de zorg van haar invalide broer aan het verzorgingstehuis en het verlies van haar schoondochter Ine.

Ze mocht graag naar de KPO toe gaan en op haar 65 ste jaar is ze nog begonnen te leren zwemmen, waar ze elke week veel plezier aan beleefde.

Ze was een trouwe bezoeker van de H. Eucharistieviering.

In augustus 1999 hoorde ze dat ze ongeneeslijk ziek was en is haar lichaam stap voor stap verder achteruit gegaan. Op te jonge leeftijd moeten we nu afscheid van haar nemen. Troost vinden we in het geloof.

Namens Gerard, de kinderen en kleinkinderen bedanken wij u voor uw medeleven en belangstelling tijdens haar ziekte en overlijden. Ook gaat onze dank uit aan het personeel van de thuiszorg voor hun liefdevolle verzorging.

Fam. Sleiderink