



**Jo te Lintelo – Damveld**

---

1936 - 2011

Bezige handen nu gevouwen en stil,  
een leven vol werken, zo was je wil.  
Nu heb je rust met lichaam en geest,  
vaak zullen we denken aan wat is geweest.

In dankbare herinnering aan

## Jo te Lintelo – Damveld

echtgenote van Hennie te Lintelo

Jo werd geboren in 1936 aan de Buurserstraat in Haaksbergen. Zij groeide op in een gezin van drie kinderen. Jo werkte in de textiel en was altijd druk in de weer.

In 1957 heeft ze Hennie leren kennen en in 1959 zijn ze getrouwd in Haaksbergen. Eerst zijn ze aan de Buurserstraat gaan wonen bij vader en moeder. Hier kregen ze samen twee kinderen, Margriet en Bert. Hierna is het gezin naar de Ververstraat verhuisd. Margriet en Bert groeiden op in een liefdevol gezin. Vele vakanties werden op de camping in Neede doorgebracht. Met tent en op de fiets ging het gezin met de hond op stap.

Margriet trouwde met Gerrit en zij kregen samen twee kinderen: Mandy en Ruud. Bert trouwde met Eline en zij kregen samen twee kinderen: Joyce en Niels. Jo was erg druk met de kleinkinderen en was dan ook erg trots op hen. Ze werden vaak opgehaald voor een uitstapje naar de kinderboerderij, een spelletje te spelen, te knutselen en te komen logeren.

In 2002 zijn Jo en Hennie naar de Dr. Prinsstraat verhuisd in verband met toenemende gezondheidsproblemen van Jo. Zij was altijd druk in de weer met handwerken en knutselen, vooral 3-D kaarten maken was een favoriete bezigheid. Dit heeft ze tot het laatst met veel plezier willen en kunnen doen. De ziekenhuisopnames namen de laatste jaren steeds meer toe en ze volgden elkaar steeds sneller op. Sinds mei ging haar gezondheid hard achteruit. Een lange ziekenhuisopname volgde, waarin haar gezondheid op en af ging. Eind juni is ze naar de Bascule gegaan en hier is zij uiteindelijk op 30 juli rustig ingeslapen. Na de uitvaartviering in de St. Pancratiuskerk te Haaksbergen, nemen wij op 5 augustus 2011 voorgoed afscheid van haar in het crematorium Enschede te Usselo.

*Lieve ma en oma, bedankt voor alles wat je voor ons hebt gedaan en we zullen je gaan missen.*

Wij zeggen u allen hartelijk dank voor uw belangstelling, hulp en medeleven. Dat is voor ons een grote steun en troost.

Hennie te Lintelo

Margriet en Gerrit Abbink  
Mandy en Reinier  
Ruud

Bert en Eline te Lintelo  
Joyce  
Niels