

*Nog één keer je warme hand,
stilletjes zittend op je bedrand.
Nog één keer in je ogen kijken,
enkel kijken niet ontwijken.
Nog één keer je lieve lach,
voor dat we zeggen,
dag lieve mam en oma.*



Leis Broshuis - Damveld

01-09-1930 – 26-03-2012

Leis Broshuis - Damveld

01-09-1930 – 26-03-2012

Op 1 september 1930 werd Leis, samen met tweelingbroer Gerard, geboren als jongste twee van het gezin Damveld, in Stepelo te Haaksbergen. Het gezin Damveld, ook wel genoemd 'n Hols, bestond uit acht kinderen.

Na haar lagere school is ze bij Jordaan gaan werken. Tijdens een dansavond heeft ma onze pa leren kennen. Op 9 november 1957 trouwde ze met Marinus Broshuis en zijn ze eerst aan de Hengelosestraat in Haaksbergen gaan wonen, waar Hannie is geboren. In 1960 zijn ze verhuisd naar de Benninkstraat 5 te Haaksbergen, hier zijn Hermien en René geboren. Ma heeft samen met pa vele kamers, zowel thuis als bij familie, van een nieuw behang voorzien. Verder gingen ze graag met de kinderen kamperen, ook daar genoten we altijd van haar kookkunsten. Elke woensdag tijdens de markt was het een zoete inval aan de Benninkstraat, samen koffie drinken en genieten van een gebakken visje.

Een grote hobby was het voetbal, samen met pa bij HSC '21 aan de zijlijn, of onder het genot van een hapje en drankje gezellig voor de buis.

Ma was sportief, elke week naar de gym, zwemmen en samen met pa heeft ze vele fietstochten gemaakt. Ze heeft veel van haar 9 kleinkinderen genoten en speelde graag met hen buiten, voor de kleinkinderen was ze de voetballende oma.

Door haar ziekte moest ze beetje bij beetje een deel van haar gezondheid inleveren. Pa heeft, totdat hij in 2006 ernstig ziek werd, de zorg voor ma op zich genomen. Kort na zijn overlijden is ma opgenomen in het Saalmerink, daar is ze altijd liefdevol verzorgd. De laatste jaren waren steeds moeilijker, kwam ze steeds minder van bed en de contactmomenten werden korter. Het is bewonderenswaardig dat ze tot het laatst toe zorgzaam naar een ander toe bleef.

We zijn dankbaar en trots dat we haar in ons midden mochten hebben. Lieve ma en oma bedankt voor alles en rust in vrede.

De vele blijken van medeleven en belangstelling die we mochten ondervinden, tijdens haar ziekte en na het overlijden, waren erg hartverwarmend.

Hiervoor willen wij u hartelijk danken.

Kinderen en kleinkinderen.