



Dankbare herinnering aan

## Arend Jan Dijkhuis

\* Losser  
24-12-1924

† Enschede  
3-6-2003

Op dinsdag 10 juni, daags na het Hoogfeest van Pinksteren hebben we tijdens een plechtige Eucharistieviering afscheid genomen van Jan en hem daarna begeleid naar het crematorium te Usselo.

De laatste jaren van Jan's leven waren niet gemakkelijk. Jarenlang kwakkelde hij met zijn gezondheid. Ziekenhuis in en ziekenhuis uit, zo waren zijn broers Frans, Herman en Job al gewend.

Zijn heengaan kondigde zich aan de vroege ochtend van maandag de 2e juni. Jan ging die middag nog, na een korte opleving, naar het ziekenhuis, waar zijn overlijden volgde in de vroege dinsdagavond van de 3e juni.

Wij willen ons Jan echter vooral herinneren vanuit zijn goede jaren. Jan heeft

intens genoten van het boerenleven en het boerenwerk. De koeien, de vrijheid, gewoon zitten in het gras, de natuur en de Dinkel die grenst aan het land van de boerderij.

Zijn broers Frans, Herman en Job, daarmee deelde hij het leven op de boerderij en zij verzorgden Jan tot op het laatste moment.

Afscheid nemen doet pijn, nu een tweede broer, na Clemens 6 jaar geleden heengegaan is van de boerderij.

Wij bidden dat Jan nu verenigd mag zijn met zijn ouders, zussen en broer in Gods Koninkrijk.

Jan, rust in vrede.

Voor Uw belangstelling tijdens Jan's ziekte en na zijn heengaan willen wij U met dit aandenken dank zeggen.

Fam. Dijkhuis, broers,  
zwager, neven en nicht

Glane, juni 2003.