



In dankbare herinnering aan

Marianne Pool-Diekmann

*Marianne, je bent er niet meer,
maar in onze harten leef je voort...*

Marianne was een fijn, sociaal, enthousiast, warm en humorvol mens. Jij genoot van de goede dingen van het leven. Samen met mij, Susan en Britt stond onze deur altijd open voor gezelligheid en iedereen. Ook je nichtjes kwamen graag langs bij tante, want daar was het altijd leuk.

Kerstmis en Oud en Nieuw waren altijd familiefesten aan de Havermaathoek. Iedereen was welkom en niets was je te veel.

Verjaardagen werden altijd uitgebreid gevierd en ook de barbecue werd regelmatig aangestoken. Een glaasje wijn, sigaartje, vrienden, familie en vooral veel lachen en gezelligheid, dat was waar jij van genoot.

Ik leerde Marianne kennen in Discotheek Silver Shadow. In 1989 zijn we getrouwd. Ons gezin was compleet toen Susan en Britt geboren werden. Prachtige dochters en ze waren je alles. Ook zijn er warme herinneringen aan de vakanties in Riccione in Italië. Voor aan het strand, "fronte di mare", genietend van de zon en de zee.

Marianne ging altijd met veel plezier en goede zin naar haar werk, in het onderwijs. Je had een hechte band met je collega's. Je vader en je moeder

waren erg belangrijk in je leven. Papa en Marianne waren vier handen op één buik. Mama stond altijd voor jou en je kinderen klaar.

In januari 1997 werd Marianne ziek. Er werd een zeldzaam soort kanker geconstateerd. Elk jaar door de scan, gevolgd door een zware operatie, bracht elk jaar onzekerheid en verdriet met zich mee. Wij hebben dan ook enorme bewondering voor de wijze waarop jij hiermee omging. Jij had altijd vertrouwen in een goede afloop, veel doorzettingsvermogen en je hebt geknokt tot het laatst. Je hield van het leven. Jouw optimistische kijk op je ziek zijn en je troostende woorden naar anderen, maakte je een bijzonder mens.

In april 2006 is je dierbare vader overleden, je had hier erg veel verdriet van. De laatste twee jaren heeft je moeder je met alle liefde verzorgd, jullie band was uniek. Mama, bedankt voor alle zorgen en steun.

Lieve Marianne, vandaag 21 april ben je thuis overleden. Je was een bijzondere vrouw en een warme goede moeder voor onze kinderen. Wij gaan je ontzettend missen.

Wij willen iedereen bedanken voor de steun en belangstelling tijdens haar ziekte en haar overlijden.

Theo Pool
Susan en Britt