



Wie in Mij gelooft, zal leven, ook al is  
hij gestorven, en ieder die leeft in ge-  
loof aan Mij zal in eeuwigheid niet  
sterven.

Joh. 11/26

Gedenkt in uw gebed en H. Mis

## **PAULINA DIELISSSEN**

Zij werd geboren en gedoopt te Asten  
de 11e oktober 1892.

Op 23 mei 1964 werd zij om haar 50-jarige trouwe dienst door H.M. de Koningin begiftigd met de zilveren medaille verbonden aan de Orde van Oranje-Nassau.

Zij overleed na een pijnlijk ziekbed, gesterkt door het sacrament der Zieken en de gebeden der Kerk op 28 december 1964.

†

Door haar leven loopt een gouden draad van toewijding en liefde. Zij was gelukkig als zij zich kon geven voor het welzijn van anderen. Zij deed dit zonder de minste pretentie, eenvoudig, alsof het de gewoonste zaak ter wereld was. Allen, die haar kenden, zullen een blijvende herinnering aan haar meedragen, als van iemand die alléén maar goed kon zijn. De kinderen, wier verzorging haar telkens weer werd toevertrouwd, waren haar trots en haar vreugde. Haar volkomen belangeloosheid en bedachtzaamheid op andermans welzijn hebben haar behoed voor eenzaamheid en verkilling. Zij is voor ons allen een lichtend voorbeeld geweest van daadwerkelijk Christen-zijn. Zij vond de kracht om dit te zijn in haar geloof, in haar gebed, bijzonder in haar vrome devotie tot Maria, tot wie zij in Lourdes zo veel heeft gebeden.

Gij, ouders en kinderen van de familie Geboers, met wie ik door het leven ben gegaan, ik dank u voor uw wederliefde en uw medeleven.

Gij allen, familie en vrienden, hebt dank voor alles wat ik aan goeds van u ondervond.

Eens zie ik u weer hierboven waar ik voor u een plaats zal helpen bereiden.

Gij bijzonder, die mij getroost en geholpen hebt op mijn ziekbed, van harte dank ik u voor uw toewijding.

Maria O.L. Vrouw van Lourdes, ik dank U dat ik zo vaak bij U heb kunnen komen.