





Gedenk in Uw gebeden de ziel van

JOHANNES VAN DIEMEN

Echtgenoot van Johanna Maria Theodora Smeelen.

Geboren 12 April 1880 te Alkemade. Overleden te Leiden 11 September 1955 na voorzien te zijn van H.H. Sacramenten der Stervenden en begraven de 14e d.a.v. op de R.K. Begraafplaats Zijlpoort te Leiden.



Volkomen overgegeven aan Gods H. Wil heeft hij de overgang naar een beter leven afgewacht. Met de oude Tobias kon hij zeggen: „En nu Heer, doe met mij volgens Uw wil, en beveel dat mijn ziel in vrede worde opgenomen, want het is voor mij beter te sterven dan te leven.” Tobias III-6.

En gij mijn kinderen, houdt Uw moeder in eere al de dagen van haar leven. Tobias IV-3.

God geve hem na zijn rusteloos werk de eeuwige rust.