





Ter herinnering aan

## Riek van der Vegt-Diepemaat

weduwe van

Bertus Besselink  
Gienus van der Vegt

Ze werd geboren op 4 oktober 1920 in Haaksbergen en ze overleed op 4 januari 2005.

We hebben afscheid van haar genomen tijdens de Uitvaartviering op 8 januari in de H. Nicolaas-kerk te Denekamp.

Riek stond nog volop in het leven, maar door een noodlottig ongeval werd ze uit ons leven weggerukt.

Ze groeide op in Haaksbergen en met haar familie daar voelde ze zich altijd hecht verbonden.

In Hengelo (Gld.) bouwde ze samen met Bertus een bestaan op in de smederij. Ze kregen hier 5 kinderen. Een moeilijke periode brak voor haar aan na het overlijden van Bertus met de zorg voor de opgroeiende kinderen.

In Hengelo (Ov.) heeft ze vervolgens de draad opnieuw opgepakt.

De laatste 20 jaar heeft ze haar leven gedeeld met Gienus, ze heeft hier haar lief en leed gekend.

In haar veel bewogen leven bleef ze zachtmoedig en veerkrachtig. Op de voor haar kenmerkende bescheiden wijze was ze een baken voor haar kinderen en kleinkinderen.

Wij zijn trots op haar en dankbaar voor wat ze voor ons betekent heeft.

Kinderen en kleinkinderen.