

A white cross is centered on a grey background. The cross is formed by two thick white lines. Red thorns are attached to the cross: one at the top right, one at the top left, one on the left side, and one at the bottom right. The thorns are sharp and have a reddish-brown color.

Wees
goed
voor
elkander

Gedenk in uw gebeden

BERNARDUS ALOYSIUS DIEPENMAAT

echtgenoot van

Gerhardina Henrica Jozefina Engbers

Hij werd geboren te Rossum op 7 juni 1920 en is overleden te Oldenzaal op 23 oktober 1975, na voorzien te zijn van de Sacramenten der Zieken. Wij hebben hem te ruste gelegd op het r.k. kerkhof te Rossum op 27 oktober 1975. Daar wacht zijn lichaam op de verrijzenis.

In de volle kracht van zijn leven, omringd door vrouw en kinderen, in het bezit van een heldere geest tot aan zijn laatste snik, is hij van ons heen gegaan. Hij dacht steeds aan het naderend einde, niet bang, niet sidderend voor de dood maar hem begroetend als een redder en helper. Hij was vol zorg en nauwlettend bedacht op de toekomst van zijn zwaar beproefd gezin. Eerbiedig bad hij mee bij de laatste sacramenten, rijkelijk getroost en krachtig gesterkt door de liefdevolle tederheid van zijn bedroefde echtgenote.

Ten volle overgegeven aan Gods H. Wil is zijn ziel gescheiden uit zijn lichaam dat

door een verradelijke kwaal werd aangestast en gesloopt.

Lieve vrouw en kinderen. Dit afscheid is maar tijdelijk. Wij zullen weer bij elkaar zijn bij God. Bewaar de liefde-band van ons gezin. Vanuit de hemel blijf ik jullie bijstaan in alle wederwaardigheden.

Maria Moeder van Altijddurende Bijstand, bid voor ons.

De familie Diepenmaat dankt U allen hartelijk voor het medeleven tijdens de ziekte en het overlijden van hun dierbare vader.

Rossum, oktober 1975

Roepenbeltweg 1